

HOOLTNS

Lees, leer en luister naar streektaal

Dit is een website over Hooltns. De streektaal van Holten.

Holtense kinderen hebben geluk. Zij groeien op in een dorp in Salland waar het dialect nog volop leeft. Dit is hun culturele erfgoed, deel van de identiteit.

Toch zien we het Holtens snel veranderen. De verschillen tussen Nederlands en streektaal worden kleiner. De typische woorden en uitdrukkingen van het Holtens worden steeds minder gebruikt. Een voorbeeld: *‘Mien opoe kan good met de iphone umgoan’* is Holtens voor *‘Mijn oma kan prima met de iphone overweg’* maar de uitspraak *‘Mien opoe kan bes met n iphone geworn’* hoor je steeds minder. En wie zegt nog wel eens *“Hij was steilmetwillig toen ‘t nös oonder n boom lag”*?

Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel jammer. Taal is een belangrijk deel van de omgeving waar je opgroeit. Een extra manier om je uit te drukken. Hoe gaaf is het om de taal van Holten te leren? Om je bewust te worden van de omgeving waarin je woont? Om verhalen en liedjes te horen in je streektaal?

Herman Finkers zei in de film 'De beentjes van Sint Hildegard': *"Mangs hebt dinge gin nut ma wa zin"*. En zo is het ook met Hooltns. Aj plat könt proatn, muj t nit loatn!

Op deze website werken we aan een woordenlijst van typisch Holtense woorden. Hiervoor komt een wekelijkse rubriek in HoltenExtra. Daarnaast gaan we verhalen in het Holtens verzamelen. Aan het eind van 2023 verschijnt alles in een boek, voorzien van prachtige en passende tekeningen. Geschikt om kinderen uit voor te lezen en om zelf te genieten van de Holtense taal.

Maar dat lukt alleen met hulp van alle Holtenaren en oud-Holtenaren die van taal houden. Stuur een mail naar info@hooltns.nl of een facebook-bericht en volg ons in HoltenExtra.

Völle wille!